

Welpen

Na ons eerste bangelijk weekend zijn we er weer klaar voor om er de komende twee maanden een lap op te geven! Hier is de planning zodat jullie er al even hard naar kunnen uitkijken als wij! ☺

Zondag 5 november 9u30 - 12u

Vandaag komen jullie te weten hoe het leven van een Siamese tweeling eruit ziet. Jullie gaan (letterlijk en figuurlijk) helemaal onafscheidelijk van elkaar zijn.



Zondag 12 november 9u30 – 12u30

Voor zij die van oma/opa/bompa al vele verhalen gehoord hebben, of zij die gewoon hun geschiedenis goed kennen, weten dat gisteren meer dan 50 jaren geleden de wapens stilgelegd zijn. De welpen gaan helemaal terug in de tijd met een echte stratego!

Zondag 19 November 9u30 – 12u

Wat heeft 21 ogen maar kan niet kijken? Hoe heten alle ketnet-rappers? Waar wordt popcorn van gemaakt? Welke sport beoefent Kevin de Bruyne?

Als jij op deze vragen al het antwoord wist, kom dan zeker je kennis bewijzen tijdens een superleuke Quiz. Wij zijn benieuwd wie die Albert Einstein van de welpen is!



Zondag 26 november 9u30 – 17u

“Hallo, wij zijn van de scouts 28 Zaoeja en wij verkopen overheerlijke truffeltjes!”

“Ja maar ik mag eigenlijk geen suiker eten.”

“Maar je zou je dochter/kleindochter/neef daar een groot plezier mee doen!”

“Allee, geef me dan maar zo’n doosje met schilfertjes!”

Kunnen jullie even goed verkopen als de persoon van het voorbeeld? Dan kunnen we jou zeker niet missen op onze grote truffelverkoop! Het is een **hele dag**, dus vergeet ook zeker geen lunchpakket.

Zondag 3 december 9u30 – 12u

Om te weten wat we deze vergadering gaan doen, los volgend raadsel op!



Zondag 10 December 9u30 – 12u

Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf en zoet geweest dit jaar, want onze grootste vriend is terug in het land én hij komt weer eens naar de scouts! Wie durft er bij de sint te komen?



Zondag 17 december 9u30 -12u

De laatste vergadering van het jaar staat voor de deur! Omdat het ondertussen toch al heel koud is, kijken we vandaag met heel de groep gezellig een filmpje. Jullie mogen dekentjes/ slaapzak meepakken om het helemaal knus te maken. Geen stress voor zij die al een traantje in hun ogen hadden, volgend jaar staan er weer knalvergaderingen op jullie te wachten!

Zondag 24 december: Geen vergadering

Omdat jullie je vandaag helemaal moeten opmaken en voorbereiden op het kerstfeest, mogen jullie eens een weekje uitslapen! Jullie zijn natuurlijk 's avonds wel steeds welkom op onze kerstmis om 18u samen met de tantes, nonkels, oma's opa's, neven, nichten,...



Zondag 31 december: Geen vergadering

Vanavond gaan we allemaal helemaal los gaan! Wij wensen jullie een prachtig begin van het nieuwe jaar toe en natuurlijk een spetterend oudjaar, maar vandaag is het jammer genoeg geen vergadering.

Zo dit was het dan voor 2016! Wij hopen jullie elke week talrijk te zien, en wensen jullie natuurlijk nog een prettige kerst en een gelukkig Nieuwjaar!



Oe, Sherekhan, Bagheera, Sona, Jacala en Nathoe