

Beste givers en giverouders

Het jaar is nog maar net van start gegaan en het eerste weekend staat al voor de deur. Dit is niets minder dan ons buitengewoon bangelijk bibberend VRIESWEEKEND! Van 30 oktober tot 1 november begeven we ons naar de frisse bestemming 'Drieboomskesberg'.



Vrijdag **30 oktober** verwachten we jullie om **19:30u in verkleedkledij** aan de **Macadam** zodat er van daaruit naar Drieboomkensberg kan worden gereden. Zondag **1 november** mogen de teergeliefde giverkes worden opgehaald op Drieboomkesberg om **16:00u**. Later spreken we nog af op de scouts om het weekend af te sluiten.

We zullen het weekend doorbrengen in het thema 'Après-ski' dus vergeet zeker geen toepasselijke verkleedkledij! :)

Aan de givers die nu compleet verkocht zijn (iedereen dus!), vragen we om **ten laatste 25 oktober €30** te storten op volgend rekeningnummer: **BE07 7360 1875 0366** Vergeet niet duidelijk je naam te vermelden bij de overschrijving. De givers zijn ingeschreven wanneer het geld overgemaakt is.

Aangezien we overnachten op een kampeerterrein en de coronamaatregelen het ons vragen, moet iedereen in een apart tentje overnachten. Broers en zussen kunnen uiteraard samen in één tent slapen.

Wat neem je zoal mee?

- Verkleedkledij: après ski!
- Slaapgerief: matje en warme slaapzak
- Wasgerief
- Gamel + bestek + beker
- Speelkieren
- Voldoende ondergoed en warme sokken
- Uniform
- Regenkledij
- Zaklamp
- Knuffel
- Tent
- 2x mondmaskers



Hopelijk tot dan!

Vink, Meeuw, Spiesbok en Nachtegaal