



Hola capones van den 28!

Het is bijna tijd voor het langverwachte allereerste en ongetwijfeld bangelijkste kapoenenweekend allertijden! Met alle kapoenen trekken we richting Méxicooo! Op **vrijdag 29 oktober** worden jullie verwacht aan 't Macadammeke om **19u00**, waar we **verkleed** in het thema **México** zullen vertrekken. Ouders kunnen daar nog verder afspreken over wie met wie samen rijdt, en krijgen daar een routebeschrijving naar onze weekendplaats. Ons weekend loopt af op **zondag 31 oktober om 16u00**, en dan mogen de ouders hun teergeliefde kapoentjes terug komen halen op de weekendplaats. Nadien worden alle kapoenen terug verwacht op de scouts om afscheid te nemen en hun kids-ID terug te ontvangen.

Wat hebben jullie allemaal nodig om er een fantastisch weekend van te maken?

- Een matje (of veldbed)
- Een warme slaapzak
- Een pyjama
- Knuffel
- Speelkledij: lange broek, short, T-shirt
- Een warme trui
- Genoeg ondergoed
- Sokken
- Scouts T-shirt en das
- Stevige speelschoenen (bottines), eventueel laarzen
- Een zaklamp
- Een regenjas
- Een handdoek + washandje
- Toiletzak
- Zakdoekjes
- SIS-kaart/kids ID + medicatie *(deze worden afgegeven bij vertrek)*



Belangrijk: Denk eraan, we zijn op weekend dus je kleren kunnen vuil worden. Neem dus speelkleren mee.

Het weekend bedraagt **30 euro** en moet ten laatste **zondag 24 oktober** gestort worden op het volgende rekeningnummer: BE75 7775 9140 6551 met vermelding 'Kapoenenweekend + naam en voornaam'.

P.S.: Om het afscheid vlotter te laten verlopen is het de bedoeling dat de kapoenen vrijdagavond enkel worden afgezet op de weekendplaats. Wij helpen ze verder met het installeren en opdekken van hun bedje.

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!

Tot dan!

Jullie leiding,

Veva, Kerri, Petro, Rikki, Apodemus en Toto

